

Jaarverslag van de IJclub
Oranjewoud over 1954 – '55

De winter van '54 – '55 is voor de IJclub Oranjewoud geen vruchtbaar jaar geweest. De oorzaak hiervan ligt aan onze IJbaan, wel was deze op tijd van plantengroei ontdaan, doch is anders finaal overgeleverd aan de natuur en deze was de afgelopen winter niet instaat om ons bruikbaar ijs te geven.

Wanneer men dan ziet dat de omliggende IJclubs steeds maar weer de baan open hebben, en met idiaal weer mooie hardrijderijen houden is het voor ons bestuur om hopeloos te worden.

Zelfs hadden we op een Zaterdag met eenige bestuursleden de baan door de sneeuw gebracht, om de leden de Zondags nog de gelegenheid te geven om te kunnen rijden, doch het ging tegen de gegeven weersverwachtingen dooien en al het werk was weer vergeefs en alweer zijn te Oranjewoud dit jaar geen rijderijen gehouden.

Een blijk van belangstelling is gezonden aan onze Zustervereniging Thialf te Heerenveen en aan Mildam welke respectievelijk hun 100 en 50 jarig bestaan vierden.

De vereeniging telde dit jaar 112 leden en in 't Bestuur kwam door herbenoeming van G. Oord en Corn Zeilstra geen verandering.

Met de wensch dat het komende seizoen weer eens bruikbaar ijs voor onze vereeniging mag geven sluit ondergetekende dit verslag.

Secr. L.H. Hepkema

G. Oord