

IJSCLUB "ORANJEWOUD" , jaarverslag 1964/1965.

Gedurende dit verslagjaar, was de samenstelling van het bestuur als volgt: F.Sleiffer, voorzitter, A.de Vries secretaris, J.Siebenga, penningmeester en K.Faber, P.Boersma, J.Sierdsma en C.Seinstra, leden.

Door het uitblijven van langere vorstperioden, zijn de activiteiten van de IJsclub op het gebied van de wedstrijden miniem geweest, doch voor het overige is er ook dit jaar weer veel werk verzet.

Ik hoop in het kort de werkzaamheden van onze ijsclub over het afgelopen jaar de revue te laten passeren.

In oktober 1964 werd gestart met een grote ledenwerfactie in plan Zuid Heerenveen. Het resultaat was bevredigend n.l. plm. 100 nieuwe leden. Met enkele auto's van bestuursleden en een groepje dames was dit resultaat in enkele uren bereikt.

Op 2 november 1964 werd in zaal Tropenfauna de jaarvergadering gehouden met een opkomst van 48 leden.

Op 21 november 1964 werd de jaarvergadering van de Bond van IJsclubs te Leeuwarden bezocht door de heren Sleiffer, Faber en de Vries.

Inmiddels was de benodigde vergunning van het gemeentebestuur ontvangen voor het bijbouwen van een consumptietent bij het clubgebouw en was met vele vrijwilligers dit werk ook weer tot een goed einde gebracht. Dank aan al die medewerkers en werksters. Vooral van laatstgenoemde echtgenote van de voorzitter die menig bakje koffie aan de werkers heeft verstrekt.

Op 19 december was deze tent in zoverre gereed, dat er gebruik van kon worden gemaakt. Juist op tijd, want vlak voor de kerst viel de vorst in. De ijsperiode begon met sneeuwruimen en nog eens sneeuwruimen. Dus weer werk voor de vrijwilligers. Op 28 december 1964 kon de baan worden geopend. Eerst alleen voor kinderen. Ook dinsdag 29 december 1964 was de baan nog geopend en was de drukte vooral des avonds overweldigend. Ook nu weer een toename van het aantal leden met 58.

Op 30 december 1964 viel de dooi echter in en was het feest weer gebeurd. Koning Winter keerde niet weer terug.

Op zaterdag 2 januari 1965 werd met een groep van 18 vrijwilligers in een record tempo de sleuf gegraven voor de waterleiding van het clubgebouw. Weer f. 180.-- bespaard voor de club. Een klein drupske hadden de vrijwilligers dus heus wel verdiend.

Op zaterdag 9 en zaterdag 16 januari 1965 werden de traditionele feestavonden van de IJsclub gehouden. Door het Fryslan Toaniel werd met groot succes opgevoerd het toneelstuk "de Oare Frou". Beide avonden was de zaal geheel bezet. Dank zij een grote verloting behoefde de kas niet te worden aangesproken. Door een 2-tal leden van onze vereniging t.w. de heren Pikeboer en Faber werd intussen een starterscursus gevolgd, georganiseerd door de Bond van IJsclubs. De opzet om voor de jeugd nog iets extra's te organiseren is jammer genoeg mislukt. Op zaterdag 17 april (voor de Pasen) zou in de grote danstent bij Oord een grote balavond met gecostumeerd bal worden gehouden. Muziek The Drifters. De weersomstandigheden waren echter zo bar, dat van buiten geen enkele belangstellende kon komen. Zo'n 100-tal danslustigen waren aanwezig en door de grote koude verhuisden we spoedig van de grote tent naar de zaal, waar de avond desondanks voor de jeugd nog wel geslaagd werd.

De uitslag van het gecostumeerde bal was als volgt:

1e prijs Aeertje Koning

2e prijs Tammie Meester

3e prijs Joekje Faber en heer.

Het plan van het bestuur van de IJsclub ook deel te nemen met een versierde wagen aan de optocht t.g.v. de bevrijdingsfeesten op 5 mei 1965 kon om financiële redenen geen doorgang vinden.

Reeds lang deed zich de behoefte gevoelen, dat de ijsclub over een bootje in de baan moest kunnen beschikken, teneinde tijdig de plantengroei in de baan te kunnen verwijderen.

Onze actieve voorzitter verwezenlijkte dit plan, door met het lid van de vereniging de heer Belkega een boot te bouwen, die zo goed en stevig van constructie lijkt te zijn, dat deze een tijdlang mee zal gaan.

In een record-tempo presteerden deze 2 heren het de "boot" in één week klaar te krijgen.

De tewaterlating zou plaatsvinden op zaterdag 18 september j.l., doch bij aankomst bij de baan des morgens bleken enkele "gasten" het karwei reeds te hebben verricht, want de boot dreef reeds achter in de baan.

Jammer want de officiële doopplechtigheid met champagne moest nu achterwege blijven.

Op zaterdag 17 september 1965 werd nog met een groep vrijwilligers de consumptie-tent verder afgewerkt, zodat het materiaal nu zaterdag hierin kan worden opgeborgen, inplaats van in het mooie clubgebouw.

Het bestuur kwam in het afgelopen seizoen een 10-tal malen in vergadering bijeen.

De rolschaatswedstrijden zijn tot heden nog niet georganiseerd, door het gebrek aan tijd bij de bestuursleden.

Hoewel de kaspositie - althans de geldmiddelen- van onze vereniging nu niet ~~g~~ bepaald rooskleurig is te noemen, mogen wij toch met goede moed de toekomst tegemoet zien. Het aantal leden schommelt dit jaar rond de 800 en nu de grootste uitgaven voorlopig zijn gebeurd, kan de penningmeester hopenlijk binnenkort weer een rekening bij de bank openen.

Inmiddels werd op 16 oktober j.l. weer een verkoopactie met closetpapier gehouden waarvan de netto opbrengst f. 350.- is geweest.

Ik moge de hoop uitspreken, dat het a.s. seizoen ons weer enkele weken ouderwets winter zal brengen en dat wij met elkander de IJsclub Oranjewoud nog verder omhoog zullen kunnen brengen.

Oranjewoud, 22 oktober 1965.

De secretaris,

