

IJscclub "Oranjewoud", jaarverslag seizoen 1968/1969.

In de bestuurssamenstelling kwam dit jaar geen wijziging, zodat dit er als volgt uitziet:

F. Sleiffer, voorzitter, A. de Vries, secretaris, J. Siebenga, penningmeester en leden de heer J. v.d. Bos, K. Faber, J. Pikeboer en J. Sierdsma.

Voor het derde achtereenvolgende jaar geen winter van enige betekenis, zodat <sup>van</sup> alle voorbereidende werkzaamheden (opschonen baan e.d.) slechts korte tijd kon worden geprofiteerd.

Het is echter gewoonte, dat de activiteiten van de vereniging in het jaarverslag worden opgesomd, waarmede ik zal trachten U een overzicht te geven. Op vrijdag 1 november 1968 werd de jaarvergadering gehouden in zaal Oord te Oranjewoud. Een 30-tal leden woonde deze zoals gewoonlijk gezellige vergadering bij.

De daarop volgende zaterdag was het bestuur met een aantal vrijwilligers bezig de baan in orde te maken. Vooral het oppompen van water in de baan kostte nogal wat moeite. Opschonen van het slootje langs de westzijde van de baan bleek niet mogelijk, zodat met een grote pomp aangesloten op de tractor van de heer J. Sierdsma het water achter aan de baan moest worden opgepompt en langs het slootje aan de oostzijde van het land van Holtrop naar de baan moest worden gevoerd. Een heel karwei maar het lukte dan toch maar om het waterpeil vrij wat omhoog te brengen en op peil te houden.

Juist op tijd want op 10 december 1968 begon het te vriezen en op 11 en 12 december 1968 trad er strenge vorst op. De palen werden in de baan gezet, luidsprekers aangebracht, lampen aangesloten enz. en op vrijdag 13 dec. werd de baan geopend, ook 's avonds.

Actief als altijd werd op zaterdag 14 december 1968 reeds de eerste rijderij gehouden en wel voor kinderen t.m. 13 jaar van leden. Aantal deelnemers 38. Prijzentotaal f. 30.--. Alle kinderen werden getraceerd op een kop chocolademelk, van welke kosten de heer Beck de helft voor zijn rekening nam.

Uitslag rijderij kinderen van leden:

Jongens 6 t.m. 9 jaar: 1. Wim Kouwenhoven f. 3.-- en 2. Eddie Veldman f. 2.--.

Jongens 10 t.m. 13 jaar: 1. Marten Scheenstra f. 5.--, 2. Henk v. Olphen f. 3.-- en 3. Willem Hofman f. 2.--.

Meisjes 6 t.m. 8 jaar: 1. Sieta v.d. Meulen f. 3.--, 2. Sjoukje v.d. Zee f. 2.--

Meisjes 9 t.m. 10 jaar: 1. Wilma Smid f. 3.--, 2. Anna Griet v.d. Bos f. 2.--

Meisjes 11 t.m. 13 jaar: 1. Hillie v.d. Bos f. 3.-- en 2. Dineke Wijnstra f. 2.--.

Het was een zeer geslaagde rijderij.

Op zondag 15 december 1968 werd een rijderij voor jongens t.m. 15 jaar gehouden. Prijzentotaal f. 60.--.

Het aantal deelnemers bedroeg 12.

Uitslag:

1. Epije de Vries Oranjewoud f. 30.--

2. Bonnie v.d. Bos Oranjewoud f. 20.--

3. Thijs Retten, Oudehaske f. 10.--

Het bezoek op zaterdagavond was vrij goed. Reeds deze eerste avond werden 15 nieuwe leden ingeschreven. De zondagavond was het bezoek minder, doch dit vond m.i. zijn oorzaak in het feit, dat ook op sloten en plassen de gehele dag kon worden geschaatst en er o.a. De Deelentocht werd gehouden met ruim 3000 deelnemers.

Ook van de zijde der scholen was reeds contact met onze ijsclub opgenomen voor de verhuur van de baan o.a. voor de ULO school, welke zou rijden op dinsdag 17 december 1968.

Helaas trad op maandag reeds weer de dooi in en kon het festijn niet worden voortgezet.

Gelukkig begon het op 18 december weer licht te vriezen en kon de OLS Oranjewoud op donderdag 19 december 1968 haar rijderij voor schoolkinderen organiseren. Het weer was prachtig en ook de baan was in goede conditie.

Ook dit was echter weer van korte duur en Koning Thialf liet zijn hielen weer zien.

Sneeuw en lichte regen bedierven de pret.

Op zaterdag 21 december 1968 moest al het materiaal weer van het ijs worden gesleept en het spijt mij te moeten opmerken, dat steeds weer blijkt, dat wanneer de winter is afgelopen er niet voldoende vrijwilligers zijn om de zaak weer op te ruimen. Hopenlijk een volgend seizoen beter.

De gehele maand januari 1969 geen vorst en op 12 februari 1969 weer enkele dagen winter. Op 13 februari trad strenge vorst op en op zaterdag 15 februari werd de baan weer geopend. Helaas met vrijwat sneeuwval. Onze baanveegmachine bewees echter zijn nut en machinist Pikeboer heeft heel wat rondjes gereden. Helaas was deze moeite ook weer voor niets, want de winter vertrok weer en keerde niet terug.

Hoewel in de maand januari geen rijderijen konden worden gehouden was het bestuur toch nog druk bezet met de te organiseren feestavonden voor de leden.

Op 7 januari 1969 bestond onze ijsclub 40 jaar. Zoals afgesproken op de ledenvergadering zou er geen officieel tintje aan worden gegeven. Voor de kinderen van de leden werd een gezellige middag gehouden op zaterdag 11 januari 1969 in "Tropenfauna". De middag werd verzorgd door de goochelende clown Henrico en de kinderen werden alle getraceerd. Ruim 300 kinderen genoten deze middag. De feestavond voor de leden werden gehouden op de zaterdagen 11 en 18 jan. 1969 eveneens in "Tropenfauna", Het toneelgezelschap "de Fryske Komeedzje" trad voor het voetlicht met het blijspel "Sa mar even". Voor de dansmuziek werd gezorgd door het orkest "de Vomaro's" uit Dwingelo.

Onze ijsclub tracteerde zichzelf op een paar herinneringen aan het 40-jarig jubileum. De heer Russchen had een fraai in kleur gezet schilderij van de baan gemaakt, inclusief clubgebouw en consumptiekent, de motorische sneeuwschuiver en de oude afgedankte autobus, welke een jaar dienst heeft gedaan wegens het ontbreken van een clubgebouw.

Het schilderij werd onthuld door de eigenaar van de baan de heer Arjen Koopmans aan wie door onze ijsclub een taart werd aangeboden voor de medewerking, die altijd is ondervonden. De heer P. de Jong uit St. Johannesga had aan de hand van een foto uit 1925 van de toen bestaande plas, waar nu de baan ligt, een prachtig schilderijtje gemaakt.

Beide werkstukken zijn opgehangen in ons clubgebouw.

De feestavonden werden bezocht door plm. 550 personen, waaruit wel weer blijkt dat deze avonden door de leden wel op op prijs worden gesteld.

In dit verslagjaar werden een 4-tal bestuursvergadering<sup>en</sup> gehouden.

Resumerende meen ik te mogen vaststellen, dat het ondanks het ontbreken van een langere ijsperiode, toch nog wel een goed jaar voor onze ijsclub is geweest. Als we de balans van de laatste 12 jaar opmaken kunnen we vaststellen, dat wij een bloeiende vereniging hebben met thans plm. 700 leden, een bezit bestaande uit een pracht clubgebouw, versterker, bandrecorder, motorische baanveegmachine boot en behoorlijk wat materiaal en dat we geheel zonder schuld zijn. Vele verenigingen zullen hier jaloers op zijn.

Uiteraard is het ledental wegens het ontbreken van ijs de laatste 3 jaren iets gezakt, doch ik vertrouw erop, dat zodra we een behoorlijke ijsperiode krijgen, het ledental met sprongen omhoog zal gaan.

Tot zover hoop ik U enigszins een beeld te hebben gegeven van het wel en wee van onze ijsclub "Oranjewoud" over het afgelopen seizoen en ik wil eindigen met de wens, dat we enige weken ouderwets winterweer zullen krijgen.

De winterperiode is weer aangebroken, zodat voor het bestuur en ook voor de leden de voorbereidende werkzaamheden weer aanvangen. Wij vertrouwen erop, dat onze vrijwilligers ons ook nu niet in de steek laten en zien U gaarne binnenkort bij de baan. Er moeten weer heel wat karweitjes worden opgeknapt.

Tot zover hoop ik U enigszins een beeld te hebben gegeven van het wel en wee van onze ijsclub "Oranjewoud" over het afgelopen seizoen en ik wil eindigen met de wens, dat we enige weken ouderwets winterweer zullen krijgen.

Oranjewoud, 10 november 1969.

 , secretaris.-