

Gedurende dit verslagjaar was de bestuurssamenstelling als volgt:
H.v.d.Meulen - voorzitter, A. de Vries - secretaris, J.Siebenga-penningsm.
en J.v.d.Bos, J.Peterson, J.Pikeboer en J.Sierdsma leden.

Alweer is een jaar verstreken en hebben we het 48ste verenigingsjaar achter ons gelaten. Helaas een te rustig seizoen voor een ijsclub, want zelfs enkele dagen berijdbaar ijs was er niet bij.

Toch zal ik in chronologische volgorde de activiteiten van de ijsclub in dit verslag voor U trachten op te sommen.

De jaarvergadering werd gehouden op 28 oktober 1976. Voor de eerste maal werd deze in het eigen clubgebouw gehouden. Wel een gokje gezien de beperkte ruimte, maar alle 25 aanwezigen konden een zitplaats vinden.

Na afloop van de jaarvergadering werd met de aanwezigen nog enige tijd gezellig gekend en een kopje koffie gedronken. ✓

Op 2 en 9 nov. 1976 werden voor zover mogelijk de contributiekaarten in Heerenveen door een aantal bestuursleden opgehaald. Ieder jaar weer een hele opgave.

Op 16 nov. werd een bespreking gehouden met diverse commissieleden en werd het reglement doorgenomen, waarbij vooral werd geprofiteerd van de deskundigheid van de oud-hardrijder Jan Heitbrink uit Akkrum. Toch wel een leerzame avond vooral voor de starters.

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestuurslidmaatschap werd door de heer Sierdsma en echtgenote het bestuur met dames uitgenodigd voor een gezellig avondje te zijne huize. Aan de heer Sierdsma werd namens de ijsclub een wandbord aangeboden.

Op 27 november 1976 werd de jaarvergadering van de Bond van IJclubs te Leeuwarden door enkele bestuursleden bezocht, te weten de heren v.d.Meulen en de Vries.

Op 16 december begon het licht te vriezen, doch reeds de volgende dag viel er sneeuw en trad de dooi weer in.

De lampen en luidsprekers bij de baan waren inmiddels als aangebracht door de heer v.d. Bos en de heer v.d. Meulen, mede met het oog op de vakantie van v.d.Bos, want mocht deze niet aanwezig zijn bij het invallen van de winter, dan zou er niemand van het bestuur in staat zijn de haalsbrekende toeren voor het aanbrengen van de verlichting, te verrichten. Alle werk bleek echter zoals zo vaak in het verleden, voor niets te zijn geweest, maar ja zo is het leven van een bestuurslid van een ijsclub en vooral van die van Oranjewoud.

Op 5 januari 1977 vond een bestuursvergadering plaats in het clubgebouw inzake de te houden feestavonden. De betreffende toneelverenigingen en dansorkesten waren reeds besteld, want voor iets goeds moet men op tijd zijn.

Op 18 januari 1977 werden de kaarten voor de feestavonden aan de leden uitgereikt. Was het andere jaren steeds zo, dat er altijd nog wel enige kaarten in voorraad bleven, ditmaal was direct alles uitverkocht.

Voor de eerste avond 335 en voor de 2e 245 kaarten.

De eerste feestavond werd gehouden in zaal Tropenfauna. Medewerking verleende het toneelgezelschap Giekerk met het prachtige blijspel "Besjoende earbelsjes". Muzikale omlijsting "de Flco's" uit Zwartsluis.

Het aantal loten werd vlot verkocht en de opbrengst was uitstekend.

Op deze avond werd aan het ere-lid de heer F.Sleiffer een Makkumer wandbord met inscriptie uitgereikt. Naar mijn mening werd dit aandenken door de oud-voorzitter ten zeerste op prijs gesteld.

De tweede feestavond werd gehouden op 5 februari 1977 in zaal OORD.

Ook ditmaal de zaal tjokvol.

Het Grouster Toaniel voerde met groot succes op het toneelstuk "Bûten de stringen", waarbij de hoofdrol op uitstekende wijze werd vertolkt door de 74-jarige heer Spoelstra. De muzikale omlijsting was deze avond in

handen van "de Stampers" uit Heerenveen. Ook ditmaal een uitstekende verloting en na afloop bij het dansen zeer veel stemming.

De feestavonden blijken zo in de smaak te vallen, dat zelfs zonder winter er nieuwe leden toetreden, alleen om de feestavonden te bezoeken.

Op 14 maart 1977 werden de plafonds van het clubgebouw door enkele bestuursleden opnieuw gesausd en op 13 mei werd het zomermeubilair (bedden e.d.) weer geplaatst voor de pensionisten.

Omze actieve oud-voorzitter had het gebouwtje reeds weer de hele zomer verhuurd waaruit weer een mooi batig saldo kon worden gehaald.

Inmiddels is het clubgebouw weer ontruimd en weer in de wintertooi gestoken zoals U ziet.

Ook is deze zomer het dak gerepareerd en zijn nog diverse andere onderhoudswerkzaamheden verricht.

Dank zij de medewerking van de vaste kern kan dit steeds weer voor elkaar worden gebracht. Hopelijk mogen we zo nog jaren doorgaan.

Een door de KNSB te organiseren starterscursus in het Thialfstadion kon vorig jaar geen doorgang vinden i.v.m. de plotselinge toewijzing van de W.K. heren Binnenkort zal deze cursus waarvoor wij een 5-tal kandidaten hebben opgegeven echter een aanvang nemen.

Tot aanschaf van een 2-tal walky-talkys is inmiddels overgegaan, waarvan wij hopenlijk de a.s. winter gebruik zullen kunnen maken. Het overige materiaal is nog in een prima staat. Alleen de verlichting zal nog verder gemoderniseerd worden.

Dat dit alles mogelijk is, is naast de ~~mitszake~~ uitstekende medewerking van de vaste kern, te danken aan onze penningmeester, die steeds maar weer een mooi saldo opkweekt.

Een verhoging van de contributie ad.f. 3.50 p.p. per jaar wordt dit jaar dan ook nog niet voorgesteld. Mogelijk een volgend jaar, want het jaar daarop hopen we het 50-jarig bestaan op gepaste wijze te herdenken.

Tot zover een opsomming van het wel en wee van onze ijsclub. Het ledental bedraagt nog steeds ruim 700 en ik zou dit verslag gaarne willeneindigen met de hoop uit te spreken, dat we nu eindelijk eens weer een ouderwetse winter krijgen.

De secretaris,



De koffie dan tussen aanhalingstekens, want na afloop bleek een van de aanwezige dames zo'n hoge nood te hebben, dat zij zich in het licht van de autolampen van de penningmeester neervleide in een putje bij de ingang van de baan. De penningm. schrok zo dat hij vol gas naar huis vloog. Achteraf bleek dit echter een verkeerde gevolgtrekking te zijn, want de betreffende dame was in het putje gevallen en had haar nogal aan de knie bezeerd. Na veel massage en wrijven door haar echtgenoot en buurman was het een echter gelukkig spoedig hersteld. Namens de ijsclub heeft Sint Nicolaas haar nadien echter op gepaste wijze een surprise geschonken. Het putje is inmiddels gedempt.